



Huiskamer-Lezing

'Hoe wij onszelf voor de gek houden'

Door: Willeke Heinen

Iedereen waarmee je tijdens je leven in aanraking komt, geeft normen, waarden, gedachten, ideeën, voor- en afkeuren aan jou over. Deze overname beïnvloedt jouw leven. Onbewust of bewust, vorm je jezelf, zodat jij kan overleven in het systeem, dat wij 'maatschappij' noemen. Onbewust of bewust misken je delen van jou zelf.

De lezing 'hoe wij onszelf voor de gek houden' wil laten zien hoe wij als mensen in de maatschappij onszelf manipuleren, voor de gek houden en miskennen en hoe we weer liefdevol kunnen terug kunnen naar wie wij werkelijk zijn. Een avond vol inzichten en herkenning!

Je bent van harte welkom, maar graag even aanmelden!

Waar: Eszenza, Haringvlietlaan 45, Lelystad

Wanneer: Donderdag 31 mei 2018

Tijd: 20.00 uur - 22.00 uur

Entree: 5,00 p.p incl. koffie/thee

Voor info en opgave:

Tel: 06- 46 228 223

info@eszenzacoaching.nl

